

Lloret de Mar 2013



Vrijdag 16 augustus t/m zondag 25 augustus 2013



De vakantiegasten:



Jorn, Jonathan en Frank O.



Rosella en Anne



Frank K en Eva



Patty, Arend en Anne

In het noorden van Spanje, in de provincie Catalonie, ligt de toeristische badplaats Lloret de Mar.

Lloret is een van de meest populaire badplaatsen van Spanje en trekt jaarlijks voornamelijk niet-Spaanse toeristen. Lloret de Mar ligt op ongeveer 100 km van de Franse grens en heeft een 2 km lang zandstrand aan de Middellandse Zee.





Vrijdag 16 augustus

Eindelijk was het zo ver de reis naar Lloret de Mar kon beginnen. Er waren wat opstart problemen maar dat mocht de beginpret niet drukken want vakantie = vakantie! In Utrecht stond Anne te wachten om Jonathan, Arend, Rosella, Eva en Frank K. op te vangen en gezamenlijk af te reizen naar Maastricht. Naar kennis te hebben gemaakt met elkaar en afscheid genomen te hebben van het thuisfront kon de reis naar Maastricht beginnen. Aangekomen in Maastricht waar Patty, Jorn en Frank O. op ons wachtte was de groep compleet om te vertrekken richting Spanje. De vakantie kon eindelijk **ECHT** beginnen!

We hadden nog een lange busreis voor de boeg... Want voor dat we in Lloret de Mar zouden aankomen zouden we 18 uur verder zijn. Die tijd hebben we mooi gebruikt om elkaar beter te leren kennen. Zo kwamen we erachter dat Frank O. een eigen verhalenboek heeft geschreven, Rosella dol is op muziek, Jorn volgend jaar de Alpe d'huez wil beklimmen met de fiets, Arend een ster is in sudoku, Jonathan graag computers ombouwt, Eva van lezen houdt en Frank K. graag anderen een handje helpt.





Zaterdag 17 augustus

De busreis naar Spanje is voor ieder van ons goed verlopen. We kwamen om 05:30 uur aan op camping Tuncan. We konden pas om 08:00 uur inchecken op de camping. Zo was er voldoende tijd om nog even muziek te luisteren, sudoku te spelen en gezellig wat met elkaar te drinken op onze 1^e vakantie dag in Lloret de Mar.

Gelukkig was er een behulpzame medewerker van de camping die er voor heeft gezorgd dat we tegen 11:00 uur ingecheckt waren en onze intrek konden nemen in de twee 6-persoonstenten die op ons stonden te wachten.

Na zo'n lange reis verlangde iedereen naar een frisse duik in het zwembad met zijn glijbanen. Echter moesten er ook nog boodschappen gedaan worden. De ene helft van de groep is boodschappen gaan doen en de andere helft zocht alvast een plekje bij het zwembad. Hier hebben we de rest van de middag door gebracht. De een genoot van de glijbanen, de ander van het bubbelbad en de ander lag heerlijk uit te rusten van de lange reis.

Tegen 16:00 uur zijn we met z'n allen richting de tent gegaan en hebben we ons klaar gemaakt om de boulevard van Lloret de Mar te verkennen en hier een lekker hapje te gaan eten. In onze groep hebben we een Vitesse fan die geen wedstrijd wil missen. Zo gezegd zo gedaan zijn we na terugkomst gaan kijken of we de wedstrijd in de bar konden volgen. Helaas pindakaas... Al was iedereen ook blij en voldaan om lekker naar bed te gaan.





Zondag 18 augustus

De zondag zijn we met z'n allen lekker rustig begonnen. Sommige hebben lekker uit kunnen slapen en anderen hebben lekker bij de tent kunnen lezen, sudokuen of muziek kunnen luisteren.

Tegen 13:00 uur verlangde sommige van ons naar wat verkoeling. Want met 30 graden is dat natuurlijk geen overbodige luxe. De ene helft van de groep is naar het zwembad gegaan en de andere helft heeft gezorgd dat de koelkast weer gevuld werd.

Om 15:00 uur hebben we gezamenlijk bij de tent geluncht. Tegen 16:00 uur zijn we met z'n allen naar het strand gelopen en was er tijd om een heerlijke duik te nemen in de heldere zee van de Costa Brava. Toen de groep zich gesetteld had op het strand hadden Patty en Frank tijd om te shoppen in een van de toeristische winkeltjes aan de boulevard. En ja hoor.. ze waren **GESLAAGD!**

Tegen 19:00 uur begonnen onze buikjes te knorren en zijn we terug naar de tent gelopen. Patty heeft een heerlijke maaltijd voor ons gekookt onze dank was dan ook groot. S 'avonds was er een activiteit bij het zwembad daar zijn we met z'n allen een kijkje gaan nemen. Arend heeft ons deze avond laten zien hoe goed hij kan dansen, wat een entertainer!





Maandag 19 augustus

Morgens bij het opstaan kon je al aanvoelen dat dit een hele warme dag zou worden. Hier hebben we ons ritme dan ook aan aangepast. Rustig ontbijten, douchen voor diegene die nog moesten douchen en verder lekker bij de tent zitten en doen waar je zin in hebt.

Tegen 13:00 uur zijn Patty, Eva, Arend, Rosella en Frank K. boodschappen gaan doen. Jorn, Jonathan, Frank O. en Anne zijn bij de tent gebleven. De jongens hebben heerlijk buiten in de zon gezeten en muziek geluisterd. Zo had Anne mooi de tijd om aan het reisverslag te beginnen. Natuurlijk kreeg ze af en toe hulp van de jongens met het uitzoeken van leuke vakantiekiekjes voor in het verslag.

Tegen 15:00 uur hebben we goed gegeten zodat we met veel energie richting het strand konden vertrekken. Het was een heerlijke stranddag waar iedereen van genoten heeft. Na het strand hebben we uiteraard weer lekker gegeten bij de tent met als chef-kokkin natuurlijke 'onze Patty'.

Het was tijd om de boulevard van Lloret de Mar te ontdekken in de avond. Maar bij aankomst in het centrum bleek het uitgestorven... Natuurlijk hebben we er ons eigen feestje van gemaakt en een gezellige avond gehad!





Dinsdag 20 augustus

Vandaag hebben we samen met de groep besloten om woensdag een kijkje te nemen in Blanes, donderdag naar Barcelona te gaan en zaterdag naar Waterworld.

Daarom hebben er een lekkere rustdag van gemaakt zodat we ons konden opladen voor de leuke uitstapjes die komen gingen. Dat betekent lekker uitslapen en doen waar je zin in hebt.

Tegen 17:00 uur had iedereen zin gekregen om een kijkje te nemen op het strand. Anne is met de groep naar het strand gegaan. Patty heeft gezorgd dat bij terugkomst er (WEER) een overheerlijke maaltijd op ons stond te wachten, jammie! Tegen 21:30 uur hadden we onze buikjes weer rond. Vele van ons waren moe en hebben op tijd hun bed opgezocht.





Woensdag 21 augustus

Vandaag was ieder van ons alweer vroeg in de veren want we zouden vandaag Blanes gaan bezoeken. Goed insmeren en veel water drinken was ons motto. Na een kort busritje kwamen we aan in Blanes.

Na een tijdje gewandeld te hebben door de stad en over de boulevard zijn we ergens wat gaan drinken. Natuurlijk voor dat de siësta (middagdutje na de lunch) begint in Spanje. Wat smaakte de drankjes ons goed...

Sommige wilde nog wat souvenir'tjes kopen voor thuis en andere hebben rond gekeken voor kleding. Ja... dat hebben ze meer dan genoeg in Spanje! Het was vandaag een warme dag dus het was tijd om verkoeling te zoeken. Patty ging met de liefhebbers boodschappen doen voor de buurt barbecue van vanavond en Anne ging met de andere liefhebbers zwemmen.

Voor diegene die het nog niet wisten... We hebben het ontzettend getroffen met onze buurtjes. Waren de lucifers op of hadden we een barbecue nodig... niets was teveel. We waren voor vanavond uitgenodigd voor de buurt barbecue van onze laan. Alle nationaliteiten waren aanwezig: Belgen, Fransen en natuurlijk wij Nederlanders. Ieder had iets meegenomen, de een drinken en de ander hamburgers. Noem het maar op.

Wat een gezelligheid. Wat later op de avond had Anne een gitaar weten te regelen waardoor een van onze buurtjes de kans kreeg om een mooi optreden te geven met zang en gitaar. Wat hebben we genoten...





Donderdag 22 augustus

Nagenietend nog van gisterenavond... ging gewoon de wekker weer af op camping Tuncan. Iedereen had na deze dag uitgekeken... want vandaag zouden we de stad Barcelona gaan bekijken. Dit betekende vroeg opstaan zodat we na een reis van 2 uur met het openbaar vervoer aankwamen in Barcelona.

Voor dat we het stadion van Barcelona gingen bezoeken hebben we eerst even een lunchpauze gehouden. We hadden morgens stokbrood gekocht en gesmeerd voor de lunch. Hmm, een broodje ging er wel in.

Wat was er veel te zien op en rondom het stadion van Barcelona. Het was zo indrukwekkend dat we tegen 15:00 uur uitgekeken waren. Tijd om te eten. Na het eten zijn we de stad ingelopen en wat hebben we onze ogen uitgekeken: marktjes, gebouwen, straattheater en nog zoveel meer.

Tegen de avond hebben we een mooi plekje uitgezocht om met z'n allen te eten. Wat ging deze dag snel...





Vrijdag 23 augustus

Iedereen was nog moe van ons dagje Barcelona dus dat betekende lekker uitslapen... Sommige is het zelfs gelukt tot in het begin van de middag te slapen, haha. Langzaam aan kwam het besef dat we morgenavond weer zouden vertrekken naar Nederland. Dit betekende tassen inpakken en de buren uitnodigen voor een afscheidsborrel bij onze tent.

Avonds hadden we binnen no-time 30 mensen om onze tent heen. Er was lekker eten, drinken en natuurlijk muziek. Wat was het een gezellige avond... die nog tot in de late uurtjes is door gegaan.





Zaterdag 24 augustus

Het was een korte nacht geweest voor iedereen want onze afscheidsborrel duurde maar liefst tot 01:30 uur. Om 07:00 uur ging toch echt de wekker weer... want we moesten om 10:00 uur uit de tent zijn. Zo gezegd zo gedaan zijn we met z'n allen aan de slag gegaan. Om 10:00 uur hebben we onze spullen bij de receptie gestald en zijn we naar WATERWORLD gegaan.

Overal waar je kijkt zie je glijbanen en nog eens glijbanen. Iedereen heeft zich weer prima vermaakt.

Om 18:00 uur hebben we met z'n allen voor de laatste keer gegeten bij het restaurant van camping Tuncan. Tegen 19:00 uur hebben we al onze spullen opgehaald en zijn we richting bus gelopen.

Maar wat bleek... ons vertrek was niet onopgemerkt gebleven. Iedereen kwam ons helpen sjouwen en uitzwaaien... Na afscheid te hebben genomen van onze buurtjes begon ons vertrek naar Holland.





Zondag 25 augustus

We werden deze morgen in de bus op weg naar Nederland wakker. Patty had voor ieder van ons gezorgd dat we met een goed gevulde lunchtas de bus in zijn gestapt. Zo had ieder van ons een lekker ontbijt waar ieder op zijn eigen manier van heeft genoten. Rond 11:30 uur kwamen we aan in Maastricht waar de groep zich zou splitsen. Patty, Jorn en Frank O vertrokken na Eindhoven. Anne, Jonathan, Eva, Frank K, Arend en Rosella vertrokken naar Utrecht.



Aan alles komt een einde zo ook aan deze vakantie. Wat hebben we genoten van het strand en de mooie natuur in Lloret de Mar.